

Dwarsbongel? Dat klinkt bekend...

'Dwarsbongel' heet het boek van Rolf Hoevenberg (1959) uit Meppel. Rolf was volgens zijn moeder een echte dwarsbongel. Hij luisterde niet en ging overal tegenin. Het zou dan ook nooit wat met hem worden. En dat liet ma hem elke dag weten...

Maar lág het allemaal wel aan Rolf? Wat was er met zijn moeder aan de hand? Als kind al wist hij: in ma's hoofd is het niet pluis. Je leest hoe hij er in de loop der tijd achter kwam hoe dat zat. Door schade en schande, door goed waarnemen en door hulp van anderen.

Rolfs moeder groeide op in een van de huisjes even voorbij de Havixhorst rechts, 'de Drieling' (nu twee woningen). Op de achterkant van het boek herken je aan de horizon het silhouet van de Havixhorst.

Internaat

"Rolf kan niks, Rolf is niks en Rolf zal nooit wat worden", hoorde de opstandige jongen duizenden keren van z'n moeder. "Als jij zo

doorgaat kom je nog in een internaat!" dreigde zij. En inderdaad, daar vond hij zijn bestemming. Als gediplomeerd jeugdhulpverlener en – dankzij ma – als ervaringsdeskundige die wist hoe manipulatie, mishandelingen en wanhoop voelden.

Vervreemdend

In zijn geliefde jeugdhulpverlening legden Rolf en veel collega's het uiteindelijk af tegen de vervreemdende bureaucratie. Rolfs terugkijk hierop maakt *Dwarsbongel* ook nog eens actueel. Sinds 2015 is hij zelfstandig ambulante begeleider van jongvolwassenen.

In het verhaal blijkt veel herkenbaars te schuilen. Lees de talrijke reacties van lezers op Facebook. 'Jouw boek blijft me bezighouden, ook al heb ik het weggelegd'. Het gaat niet enkel over Rolfs leven, maar over hét leven.

Dwarsbongel is een coproductie. Johan Debbenhof zette met Rolf het verhaal op papier. Johan (1968) groeide op 'op' Groot Oever en ging in IJhorst naar de kleuterschool en de lagere school.

Het boek 'Dwarsbongel' is verkrijgbaar bij KroKo Multipunt in IJhorst.



Rolf Hoevenberg (links) met coauteur Johan Debbenhof (Foto: Sjoerd Banga).

Wie zijn Wij? Wat doen Wij?



Wij haken belangeloos dekentjes en knuffels voor kinderen die extra zorg of troost nodig hebben, in welke vorm dan ook.

Hierbij kunt u denken aan kinderen met een ernstige- en/of chronische ziekte waardoor zij in hun jonge leventje vaker in een ziekenhuis moeten verblijven, een handicap, prematuur geboren en psychische problemen. Tevens doen wij dit voor kinderen die het moeilijk hebben en hinder ondervinden in het kind zijn, hierbij kunt u denken aan kinderen met autisme, ADHD; kinderen waarvan een ouder ernstig ziek is, waarvan een ouder of broertje/zusje is overleden, kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, pleegzorg etc.

Ook broertjes en zusjes van deze kinderen komen we wat troost brengen, zij kunnen een knuffel of een zorgenvriendje aanvragen. Voor de ouders haken wij een Troosthartje om ook hen een hart onder de riem te steken.

Op 18 januari 2015 is de eerste afdeling van het troostdekentje in Almelo opgericht. Sindsdien zijn er steeds meer groepen ontstaan. Momenteel zijn er vijf groepen die alle provincies bedekken.

We hebben al heel veel kinderen en ouders steun en troost kunnen geven. Dat is erg fijn om te horen, want dat maakt het haken extra mooi. We kunnen het niet alleen! We zoeken mensen die helpen met haken, een bijdrage willen leveren voor wol (acryl/katoen) of de verzendkosten. Ook andere bijdragen zijn welkom.

In IJhorst wordt door een groot aantal dames heel hard meegehaakt en we hebben een behoorlijke voorraad dekentjes en knuffels.

Daarom organiseren we een
TROOSTDEKENTJE AANHAAKMIDDAG
OP ZATERDAG 16 OKTOBER van 13.30-15.30 UUR
KROKO MULTIPUNT IJHORST

Tijdens deze aanhaakmiddag worden de werkstukken, van het laatste halfjaar, opgehaald door de organisatie. Iedereen die geïnteresseerd is, mee wil doen of iets in te leveren heeft is van harte welkom.

Omdat we van mening zijn dat iedereen zichzelf **moet en mag** zijn maken we er meteen een **REGENBOOGDAG** van. 16 oktober valt nl. in de internationale Coming out week.



Voor iedereen die binnenkomt is er een gratis regenboogarmbandje. Er kan worden gekozen om deze ter plekke (precies op maat) te maken, een materiaalpakketje mee te nemen om dit thuis te maken, of een kant-en klaar armbandje uit te zoeken.

KroKo MultiPunt en de Corona pandemie

De corona pandemie heeft uiteraard ook grote gevolgen voor ons als MultiPunt, toch gaan een aantal zaken nog gewoon door, uiteraard met inachtneming van alle geldende regels. Hieronder een overzicht wat nog wel kan en waarvoor we graag voor u klaarstaan; (Afwijkende tijdstippen kan in overleg en/of aanbellen bij de winkeldeur !)

Afhalen of laten bezorgen van alle verse (H)eerlijke streekproducten

Donderdag (10.30-18.00 uur)
en zaterdag (10.00-15.00 uur)

Bestellen via onze webwinkel
(www.RieversterKruideniertje.nl),
telefonisch 0522-443376,
email info@KroKoMultiPunt.nl



Het vakkundig laten stomen, reinigen en repareren van kleding, gordijnen, dekbedden etc.



Ondersteuning bij ICT problemen en advies bij aankopen, bestellen van benodigheden en/of apparatuur uit de aanbiedingskrant
Maak hiervoor een telefonische afspraak 06 - 50 25 40 96.



VIA KROKO; Het brengen en afhalen van pakketten via DHL/Parcel
Maandag t/m donderdag van 17.00-21.00 uur



PUZZEL-O-THEEK, SPEL-O-THEEK EN TROOSTDEKENTJE

Het omruilen van puzzels en spellen kan op;

Maandag t/m woensdag 17.00-21.00 uur

Donderdag 10.30-21.00 uur

Zaterdag van 10.00-15.00 uur

Ophalen van wol/vulmateriaal en inleveren van haakwerken voor Troostdekentje kan ook op deze tijdstippen



Zit een bezoeker te brengen aan een jarige, jubilaris of zieke er momenteel niet in?

Laat een (h)eerlijk streekpakket maken met producten van onze streekproducenten, "crea's", goede doelen etc.
Bestellen minimaal 4 uur van te voren !

Kunt u niet afhalen of op pad ? We bezorgen (tijdelijk) gratis in een straal van 5 km. rondom IJhorst.